

# Ligtale

over

Skræder Nasmus Andersen  
i Sallinge

den 15<sup>de</sup> Juli 1871.



Odense 1872.  
Tilf. i Carl Ziehl's Bogtrykkeri.

Lazarus, vor Ven, er sovet ind; men jeg  
gaaer hen for at opvække ham  
af Sovne (Joh. Ev. 11, 11).

Disse Ord, som vor Frelser sagde til sine Disciple, da han vidste, at Lazarus, Marias og Marthas Broder, var død, den vil jeg anvende her ved denne Grav, fordi det ogsaa her er en Ven af Vorherre Jesus, der er død, og fordi alle vi, som elskede ham, samles her med Sorg og Nemod omkring den Grav, hvor hans Legeme skal gjemmes til Opstandelsens store Dag. Lazarus, vor Ven, er sovet ind, sagde Vorherre Jesus; men da han sagde dette, talede han om Hans Dod, medens hans Disciple meente, at han talede om den naturlige Sovn. Vorherre Jesus visde give sine Disciple en Trost ved at ligne Doden ved en Sovn, og den samme Trost vil han give os i denne Time. Ja, for alle Herrens Venner er det en stor Trost, at Doden er en Sovn, hvoraf de engang skulle vægne, fordi Herren selv vil vække dem, for at de efter kunne samles med ham og alle deres Kjære. For Herrens Venner er det en Trost, at når de engang skulle gaa til Hvile, fordi Natten kommer, i hvilken de ikke kunne arbejde; saa vil Herren væage over dem, medens de sove, og saa vil han, naar Stundten kommer, løsde dem frem med sin Almagts Trost til det evige Liv, som han har erhvervet dem ved sin egen Videlse og Dod, ved sin egen Opstandelse og Himmelfart. Saal skal dette da ogsaa være vor Trost ved denne Grav, at vor Ven, som her sover, han sover i Herrens Fred, fordi han her var en Herrens Ven, fordi

det var ham, som Lazarus, en Glæde at tage imod Herren, hvor Gang han kom til ham i sit hellige og salige Ord, og fordi hans Tro paa Frelseren var en sand og levende Tro, der lagde sig for Dagen i en indelig Skærlighed, ej blot til sine nærmeste Kjære, men til alle Guds Børn, til alle Herrrens Venner, til alle dem, med hvem han kunde tale om det ene Hornodine, om Guds Rige og hans Retfærdighed. Ja, Guds Ord var hans bedste Skat, hans dyrebareste Klenodie. Hvor flittig og arbejdsmæssigt han end var i sin jordiske Gjerning, saa kunde han dog godt lade den hvile hver Gang, der var Lejlighed for ham til at sidde ved Jesu Fodder og høre paa hans Tale; han var altså rede til paa Herrrens Ord at drage ud paa Dybet og løfte Garne ud til en Drat. Og dog var det saa langt fra, at han trængte sig frem for at forlynde Ordet, at han i overtimod i Stilhed og Besedenhed holdt sig tilbage, naar de Mange bare forsamlede, men naar han saa var stillet Ansigt til Ansigt med den Enkelte eller med nogle Faa, da fannedes det klart, hvor han elskede Frelseren, da var der Ting, hvormom han hellere talede end om ham, der havde valgt ham op af Syndens Sovn til klar Erkendelse af, hvad der fastedes ham, til levende Glæde og Tak for Guds store, usofstydte Raade. Men derfor vandt han sig ogsaa Venner, gode, trofaste Hjertensvenner, som altid toge imod ham med Glæde i deres Huse; og saa nu til sidst, da han blev syg, blev de saare bedrøvede og skillede Bud til Vorherre og Frelser med de Ord: **Herre!** den, Du elster, er syg. Og iblandt alle sine Venner fandt han i Sæerdeleshed een, der elskede ham, jeg tor not sige: fremfor Alle, og det var den Broder, i hvis Hus han boede, den Broder, med hvem han havde delt Krigens Farer og Fredens Velsignelser, i ham og hans Hustru havde han fundet Venner, som ille vege fra hans Sygeleje hverken ved Dag eller ved Nat, som lædslæde hans Tunge, naar den brændte af Feberhede, som bade for ham, naar han ikke selv kunde samle sit Sind dertil, ja, disse to, de vare for

ham, hvad vi sunne tenke os, at Maria og Martha de vare for den syge Lazarus, og derfor er deres Sorg den største, nu, da de have mistet ham, ved hvem deres Hjerte hængte. Men saa siger Herren til Trost for dem og for os Alle: Lazarus, vor Ven, er sovet ind, jeg gaar hen for at opstille ham. Ja, ligefom Vorherre Jesus lodde Lazarus frem af Graven ved sit Almagis og Skærligheds Ord, saaledes sommer den Stund, da Frelserens Ord ogsaa skal lyde over denne Grav og over ham, som her sover; det sommer en Stund, da Herrrens Ord fuldstigen skal opfyldes, naar han siger: **Jeg er Opstandelsen og Livet o. s. v.**

Og derfor ville vi gaa bort fra denne Grav med Glæde og Tak i vores Hjertet, med Tak til ham, som gjør alle Ting vel, som ogsaa gjorde alle Ting vel for denne vor Ven. Han fannedes overen af Hustru eller Børn; han gif bort i Herrens Fred, og det er vort Haab, at vi engang skulle samles med ham der, hvor Døden er opslugt formedelt Sejer, der, hvor Herren selv er, og hvor ogsaa hans Ejendre skulle være. — Amen!

