

PASTOR AGERBEK I ESPE OG ØSTER-HÆSINGE

1.

I Espe Præstegaard var der Spogeri paa Loftet. En Aften da Pastor Agerbek gik ud, hørte han det. Han gik op paa Loftet, og siden hørtes der intet til Spogeriet.

Fortalt 1934 af H. P. Mortensen i Sallinge.

2.

Hans Nielsen, der senere fik Ellegaards Gaard i Hillerslev, en Broder til Hind. og Træskomand Kristen Nielsen paa Sallinge Mark, var Kusk hos Pastor Agerbek i Øster-Hæsing. Om Aftenen sad han inde hos Agerbek og holdt ham med Selskab. En Aften da Agerbek gik ud, tog Hans Nielsen en af Agerbecks Bøger og læste i den. Da Agerbek kom tilbage, var hele Stuen fuld af Fluer, men saa snart han kom ind, forsvandt de. Saa sagde Agerbek:

»Hans Nielsen, Hans Nielsen, du maa sandelig ikke røre mine Sager.«

Fortalt af H. P. Mortensen i Sallinge 1934, der selv har hørt Hans Nielsen fortælle det for Morten Hansen, H. P. Mortensens Fader.

3.

Pastor Agerbek i Øster-Hæsing og Hillerslev var i Hillerslev Skole til Møde med Sogne-raadet. Han gik ud i sit eget Ærinde, og imedens talte de inde i Stuen om, at Anders Egenses Fader i Hillerslev havde hængt sig. Da Agerbek kom ind igen, spurgte han dem, hvad de havde talt om. Lærer Kastrup sagde, at det var Uglen, der *hujede* nede i Hillerslev. Agerbek: »Nej, nej, Born, det var ikke det, I talte om. Det er ikke selve dem, der gaar, men en Lyd fra dem.«

Men tre Torsdag Aftener i Træk, lige naar Solen gik ned, kom Agerbek korende og stod af et Stykke op ad Brobanken i Hillerslev, gik ind ad Ledhullet der og hen over Kristen Nielsens Mark (Retningen efter Anders Egenses Gaard). Karlen, der korte for Agerbek, vidste ikke, hvad han gik efter; men de mente, at han gik efter den Mand, der havde hængt sig.

Fortalt 1934 af H. P. Mortensen i Sallinge, der har hørt det af Hmd. Mads Johansen i Sallinge, for hvem H. P. Mortensens Fader plojede.



Hans Agerbek,
1798–1869.

Ved en Begravelse, som Agerbek forrettede, var hans Kusk tilstedé. Denne plejede at sidde inde hos Agerbek om Aftenen. Saa

spurgte Kusken, hvorfor Agerbek graed ved nævnte Begravelse.
»Jo,« sagde han, »saa du ikke, at der sad en Djævel paa Kisten?«

Fortalt af Johan Vejmand i Hillerslev 1934.