

Julekort 1999

Glædelig jul
1999



Julen '99

Ja, så er det efter december, det er koldt, gråt og kedeligt, så vi må erkende at:

"December bringer os kulde og blæst, men også den dejlige julefest. Husene summer af travlhed og flid, ja, fuld af forventning er adventstid."

Se, børneøjne af glæde får glans, og sammen vi tænder vor adventskrans. Glemt for en stund er vor ufred og strid, ja fuld af forventning er adventstid."

Ovenstående er ikke produceret af mig, men af Klaus Wrinch!!

1999 blev året, hvor vi begge avancerede, idet vi fik nye titler:
Mormor og morfar. Vi er Pernille og Frank taknemmelige for, at de gjorde os til bedsteforældre til lille Sofie, som naturligvis er jordens 8. vidunder og vores øjesten. Vi nyder selvfølgelig også, at Sofies mor og far var så hensynsfulde at købe hus en km fra vores: på Ingesvej i Karlslunde!

Sofie blev døbt den 14. november i Karlslunde Landsbykirke.
Efter dåben var der middag på Ingesvej.

Juleaften holder vi også på Ingesvej. Da Pernille sidste år holdt jul hos os, sagde hun: "Næste år fejrer vi juleaften hos Frank og mig, for til den tid har vi hus. Og som sagt som gjort. Franks familie kommer også, så vi bliver et mindre pånt selskab på 11 personer (incl. Sofie).

Anne Mette og Michael bor stadig i København, hvilket de er glade for. Anne-Mette rejser en del omkring i forbindelse med sit job. Den 28 december rejser de begge til Thailand i tre uger, så de fejrer nytår i langtibortistan, det skal jo nok blive spændende.

Alt går ellers ved det gamle. Jørgen er saduanen tro stresset, men borset fra det har vi det godt, er sunde og raskt, hvilket vi håber fortsætter ind i det nye årtusind.

Det er underligt at tænke på, at man skal opleve et årtusindskifte, det er ikke mange generationer, der får den mulighed. Vi skal over til vores naboeer nytårsaften, vi bliver ni per, hjemtransporten burde ikke volde problemer!!

Vi slutter med ønsket om en rigtig dejlig jul og et virkelig godt nytår.

Julekort 2000

Desværre mangler

Julekort 2001



Julen 2001

Kære

For os er et dejligt begivenhedsrigt år snart forbi.

I det tidlige foråret kom Anne-Mette og Michael og fortalte,
at de ville giftes. Glade blev vi og den 22 september var vi
alle til et dejligt bryllup.

Pernille og Frank kom så med den næste dejlige nyhed. De venter sig en lille
ny en til juni.

Sofies kommentarer dertil er, at det skal være en storebror og han skal hedde
Rasmus.

Nu bliver det så spændende, hvordan dette kłares, men som det ses på
billedet kan Sofie jo heller ikke blive ved at køre traktor. Det må være en
storebror, der skal klare dette.



I år tilbringer vi juleaften hos Jørgens bror og svigerinde i Snekkerten, Jørgens mor kommer også.
Pigerne er hos deres svigerfamilier. 2. Juledag lægger Pernille og Frank hus til Inges families
luxuriøse julefrokost. Hyggeligt og festligt.



Vores sejlersommerferie i Limfjorden hørte til en af de bedste vi oplevet i mange år. Dels fordi vi hurtigt kom til Familien Årenlund's familietræf på Fur, hvor vi havde en riktig dejlig weekend hos Birgit og Jørn, dels fordi vi dagene derefter havde Sofie, Pernille og Trunk med i båden. En riktig dejlig ferie. At vi så ovenikøbet havde det bedste sejlervejr i mange år gjorde det jo endnu bedre.

Inge glæder sig til februar, hvor hun stopper sit "aktive" arbejdsliv i det ministerielle kontor. Det er ikke helt gået op for hende endnu, at det snart er slut, men som "tingene" har udviklet sig det sidste års tid, så glæder hun sig til at holde op.



Vi her på Mosede Klintvej ønsker jer alle en riktig glædelig jul og et godt nytår.

Julekort 2002

Mangler desværre

Julekort 2003





Ja, så er der atter gået et år, og juletraditionen står for døren.

2003 blev jo et år, hvor vi fik udvidet familien med endnu et barnebarn.

Lille Selma så dagens lys for første gang ved påsketid – 6 uger for tidligt – men hun kom jo alligevel på sin fødselsdag, d. 16. april, så der vil blive flaget både for hende og dronningen den dag.

Lille, ja, det var hun, 2200 g, men fin og færdig. Hun havde dog ikke knæfter til at spise selv, så menuen bestod af sondermad de første 2-3 uger som hun tilbragte på hospitalet sammen med Anne-Mette. Hun trives heldigvis fint nu, og har fået "elastikker" ved lår osv.

De "store", Pernille og Franks Sofie og Sebastian, har det heldigvis også godt begge to – det er prægtfuldt at være "besseforældre til sådan tre hellige unger.

Jørgen er for nylig blevet opereret for hudkræft ved det ene øre, det blev han også for fem år siden, men for nogle måneder siden begyndte det atøre på sig igen, så der var ingen vej udenom operation igen, men nu er det heldigvis overstået.

Vores børn, sviger- og barnebørn fejrer Juleaften hos "svigerfamilierne" så vi får en stille juleaften sammen med Jørgens mor.

Til gengæld bliver d. 23. nok ikke stille, da kommer alle "ungerne" her, så leger vi, det er den 24. dec. Vi har endda aftalt med julemanden, at han rent undtagelsesvis kommer på besøg en dag før sædvanligt.

Julekort 2004

Mangler desværre