



# Julekort 2006





Ja, nu er det snart jul og dermed tid til julekortskrivning, så vi vil berette lidt om, hvad vi har oplevet siden sidst.

2006 viste sig at være at være et begivenhedsrigt år. Jørgen fik i marts måned sat sit hjerte i stå, og fik derefter elektrisk stød for at få det i gang igen. Det havde et stykke tid slået uregelmæssigt, og lægerne håbede på, at et stød ville hjælpe på problemet. Det lykkedes også et par dage, men derefter var det galt igen, desværre. I april blev Inge opereret og fik ny hofte, alt forløb ok.

Igen i år nød vi at sejle i vores dejlige båd i ferien, denne gang i de sydfynske farvande, og vi må sige, at vejret var med os!! Vi havde på skift vores børn, sviger- og børnebørn med. Dejligt.

Vi er næsten lige vendt hjem fra en spændende ferie i Guatemala, Honduras, Belize og Mexico, hvor vi fulgte i Mayaindianernes fodspor, pragtfuld tur.

Anne-Mette og Michael fortalte i sommer, at de til april 2007 vil gøre Selma til storesøster, det glæder vi os alle utrolig meget til, det bliver rigtig dejligt med et lille nyt familiemedlem.

Juleaften kommer alle vores "unger" store som små her. Jørgens mor kommer også, hun er nu flyttet i rækkehus i Ringe, og huset i Sallinge er sat til salg. Hun brækkede hofte i december måned sidste år, og går ikke så godt mere, og så er det jo ikke praktisk at bo i et hus med trapper.



# Julekort 2007



Augusta's store familie



Store  
badedag på  
Lalandia



Mor og Michael hygger sig



Hvem bliver bowlingmester



Sofie og  
Caroline på  
bollandske  
kanaler og  
shopping i  
Amstedam



## Glædelig jul 2007



Familien samlet, en herlig sommerdag



Hvad foregår  
der i Hvidovre!



Resultat: Storesøster og lillesøster  
sammen med deres mor



Nu er vi igen ved at finde sjove, gode og spændende billeder frem fra billedarkivet. I den digitale verden vi lever i, er det jo forsåeligt, at der er mange billeder at vælge imellem.

2007 blev et år hvor familien blev ret kraftigt udvidet. 7. april fik Anne-Mette og Michael en datter og Selma en lillesøster, Augusta. En dejlig lille størrelse.

1. maj flyttede Pernille sammen med Jan og hans 2 børn, Mathias og Caroline, ind i et dejligt hus ikke så langt fra os.

Fra sidste år at have tre børnebørn har vi nu seks. Hvad kan det ikke ende med, men dejligt med alle de raske og sunde unger.

Sommeren 2007 var just ikke den vejrsmæssigt gode sommer, som vi havde håbet, men forberedelserne til vores længe planlagte sejl tur til Holland var foregået i fint sommervejr så hvorfor skulle det gode vejr så ikke fortsætte ??

Vi sejlede fra Moseø den 11. Juni i flot vejr. Vi havde en god tur til Holland via Kielerkanalen, Eideren og Helgoland.

Undervejs havde vi vores venner Bente og Mogens med. Vi sejlede først rundt i det nordlige Holland og Friesland og ankom til Amsterdam den 26 juni.

Efter en uges ophold, der sejlede vi videre sydpå ad kanalerne, ca. 100 km. Spændende. Undervejs fik vi Pernille, Jan og deres 4 børn ombord. Pladsen var trang, men det var hyggeligt at være sammen med dem. Derefter begyndte vi så småt at sejle hjemad. Undervejs i Holland havde vi på skift vores venner Conny og Børge og Annette og Peter med. Hyggelig at have dem med. Vi ankom til Moseø den 5. august, med en spændende oplevelse rigere.

Den 7. dec kom vi hjem fra en dejlig, oplevelserig rundtur på Cuba. Søde, venlige mennesker og en rigtig afslappet atmosfære.

I år skal vore børn holde jul hos henholdsvis Jan's og Michael's forældre, men vi får så glæden af at se dem dem 2. Juledag. Det glæder vi os til.

Mor blev i år 93, hun har det godt i sit nye hjem i Ringø. Hun skal i år holde jul hos Signe og Povl.



# Julekort 2008



Min 1 års fødselsdag mor



Caroline



Sebastian og Sofie



Vores egen bil



Ude at spise i Berlin sammen med Pernille og Jan



Hvor er hun sød kusine Sofie



Er vi ikke søde



## Glædelig



5 søde piger



Hygge på havnebænken i Nivå. Hvad har de gang i. Sebastian og Selma



Bare det var mig der lige havde lært at cykle

Selma og Augusta



Mor og mig



Gode kammerater Mathias og Sebastian



# 2008

Vores båd i Berlin

Søde gæster



Dyb koncentration



Et spændende år er ved at være til ende. Derfor vil vi nu beskrive 2008. Heldigvis har vi billeder, vi kan tage frem, og her tænke på de mange gode oplevelser sammen med vores børn, børnebørn, familie og venner.

Med den store dejlige familie vi har, er det jo helt naturligt at vores børn og børnebørn kommer højt på "hitlisten".

A nne-Mette og Michael Augusta, blev 1 år i april og træver nu rundt og vil bestemt ikke stå tilbage for storesøster Selma på 5 år.

A nne-Mette og Michael overvejer at finde et andet hus eller også bygge til deres nuværende hus. Med to børn har de nu brug for mere plads.

Hos Pernille og Jan og deres 4 store børn Sebastian 6, Sofie 9, Caroline 11 og Mathias 14 går det fint. De er alle sunde og raske.

Raske, ja det er vi heldigvis også, sådan da. Jeg blev i januar opereret for bræk. Det gik for så vidt udmærket, men i løbet af sommeren syntes jeg ikke, det så ud som det skulle. Min læge sagde "det må være en ommer". På sygehuset sagde de, at det var en reklamation. Jeg blev opereret igen 1. okt, og har det fint nu.

I marts måned var vi i en tur i Kina, hvor vi bl.a. var i Beijing sejlede nogle dage på Yangtze floden for til sidst at slutte af i Shanghai. Det var en meget spændende og interessant tur.

Si dste vinter købte vi sammen med 4 andre par, en motorbåd. I den med båden er, at den skal sejle på de europæiske kanaler, floder og søer. I foråret blev den sejlet til Berlin, hvor alle 5 par har haft båden på loft i 2 uger. Inge og jeg sejlede rundt i berlinområdet første halvdel af august. Pernille og Jan kom på besøg, og vi havde nogle dejlige dage sammen. Spændende at sejle på den måde. Båden er nu på land i Potsdam (nær Berlin). Næste sommer skal den sejles til Holland.

I den vores Berlintur havde vi en 5 ugers sejltur rundt om Sjælland i vores egen sejlbåd. Vi så tæt, havne, vi aldrig tidligere havde besøgt. I år kommer hele familien hjem til os juleaften.

Det bliver hyggeligt 2. juledag holder Pernille og Jan frokost. Mor på 94 holder i år jul hos Birgit og Jan i Heming.



# Julekort 2009



Lalandia:  
De små nyder spaen,  
og sammen med de  
voksne går det også  
rigtig godt



På vandring i  
regnskoven  
Costa Rica.



To søde piger,  
Sofie og Caroline



Sofie og Sebastian  
hæster solsikker.



Anne-Mette gør klar til afgang  
med båden fuld af piger.  
Friske drenge svømmer ud til  
pigerne.  
Dejlige dage i Rørvig.



11. august. Selmas  
første skoledag.



Sofie og Pernille.  
Mor og datter.  
De ser på nyt  
tøj!!



Famili festen  
på Skovly ved  
Præstø.  
Børnebordet.



# Glædelig jul



8 maj. Jan sammen med  
Mathias. Familiens  
første konfirmand



Mor 95 år, stor  
dag for mor. 30  
gæster, her med  
Selma, Sebastian,  
Sofie og med  
Augusta på  
skødet.



# 2009



Selma og  
Augusta har  
det dejligt  
sammen med  
kusine Sofie.



Mon de  
kan  
kende  
mig?



To søde  
blomster.





Så er det atter julekorttid, hvor man tænker over, hvad der er sket i årets løb. Når man bliver ældre spekulerer man jo mere over tilværelsen og glædes over, at det går venner og familie godt.



Mathias – Jans søn – blev konfirmeret. Familiens første konfirmand. Stor dag for os og især for Mathias.

Traditionen tro havde vi igen en badelandstur til Lalandia. Børnene var lige ved at udvikle gæller, så meget opholdt de sig i vandet. Vi skal absolut alle 12 bo i et og samme hus. Det gør det bestemt til en festlig oplevelse for os alle.

I februar havde vi sammen med Annette og Peter (venner) 3 ugers spændende ferieoplevelse i Costa Rica, hvor vi rejste rundt på egen hånd. Oplevelserne var enorme. Da vi sejlede på Stillehavet, så vi en hvalfamilie – mor, far og kalv – vi fulgtes ad ca 1/2 time, en stor oplevelse. Vi sejlede og vandrede i regnskoven, oplevede stilheden derinde for pludselig at høre mærkelige fugle og dyreløde, især brøleaber, som vi kunne se i trætoppene.

Mor blev i juli 95 år. Havde 30 gæster til brunch. En dejlig dag for mor, hun klarer sig godt – til trods for den høje alder.

I august havde vi familietræf (28 familiemedlemmer). Vi havde lejet en ferielejr i Præstø, hvor der var oceaner af plads, både ude og inde. En dejlig weekend med skønt vejr.

Vi har jo været en del ude at sejle i 2009. I maj havde vi igen 16 dages dejlige sejleroplevelse ombord i M/S Ebba i Berlin med besøg af Jan's forældre og senere Anne-Mette med familie. Dejligt område og ikke så langt væk fra DK. Senere, ultimo august var båden rædet til Holland. Her havde vi 14 dage, hvoraf de sidste 5 dage var sammen med Bente og Mogens (venner). Mellem de 2 sejladser udenlands sejlede vi ca 5 uger i S/Y Pami i Roskilde- og Issefjorden. Så var det lettere at få besøg af familie og venner. Bl.a. havde hele familien et par rigtige gode dage, da vi lå i Rørvig Havn.

I år kommer mor til os i julen. Vi bliver alene uden børn og børnebørn. 2. juledag mødes hele familien hos Pernille og Jan.

