

Helligdom og Tingsted.

Hvis man skal udpege et enkelt Sted, hvor man kunne tanke sig, at vores Forfedre er kommet sammen, naar de vilde pleje deres fælles Anliggender, melder sig straks Navnet Lunde ved Sallinge. Det sammensatte Lunde eller Lunde kan betyde "hellig Land", en bedensk Kultplads, hvor man foretog Ofringerne til Guderne og fejrede de bedenske Højtider. I Nærheden af den hellige Lund man da også Rygdenes Tingsted ses, da Helligdom og Tingsted varer sammen. Navnet Sallinge Hærred synes at pege hen paa, at Stedet man varer der ved Sallinge. Ikke langt herfra man den Stormand, der som Offerpræst eller Gode har betjent Gudsbovet paa Bygdefolkets Vegne, havde haft sin Bu, sin Storgaard. Skulde man henvise til et Navn, der saa ikke kunde indeholde en Mindelse om en saadan Storgaard, kan man tanke paa Stednavnet Borremosen, der findes vestligst paa Gaarden Skrageskovs Jorder, og lige Nord for Borremosen findes Bornbjerg, som det staves paa Diskiftningskortet (Det skulde vel ikke have været Borrebjerg?) - Muligt indeholder disse Navne en Hentydning til en Borg, en Storgaard, der i sin Tid har ligget her.

Et lille Stykke længere mod Sydvest ligger Kirkebjerg, en Del af Sallings Aue, der nu for en stor Del er bortgravet. Owen paa Kirkebjerg sat ved Vejen og lige ved det Sted i den dyrkede Ager, hvor den ene af de i 1942 fundne Guldringe låa, er der en naturlig Lavning, som kunde tankes at have været Stedet for den hellige Offerluni. Det man varer disse Omgivelser, Sognet henviser til, naar det fortæller os, hvorledes man begyndte at bygge den første Kirke i Sallingelundie. Arbejdet fik ingen Fremgang, thi hvad der byggedes om Dagen, blev nedbrudt om Natton. Tvivlraadige om, hvad de skulde gøre, så Kirkebyggerne en Dag en fugl flyve ned paa Pladsen og tage et Ben i sit Neb. De besluttede da at følge Fuglen, og der, hvor den lagde Benet, vilde de bygge Kirken.

Fuglen fleg mod Syd, og da den var næst Banken midt i Sognet, lod den
Denet fulde, og her byggede de paa Kirken paa den Plads, hvor den endnu
staar. (23)

Sognet hentyder til, hvad der man antages at have været ret
almindeligt, at man i Kirkebygningens første Tider var tilbøjelig til
at legge Kirken paa det Sted, hvor Folket hidtil i den hedenske Tid plejede
at komme sammen. Det kan ogsaa paavises flere Steder, at Kirkebyer har
været hedenske Kultpladser. Men paa den anden Side kan der ogsaa paavises
mange gamle Højtæger, der aldrig er blevet Kirkebyer, som nu i Hillerslev
Sogn, hvis Kirke ligger i den nordøstlige Del af Hillerslev Bys Mark,
paa et centralt Sted, midt i Sognet. Det centrale Sted har nok været det
afgorende, men ingen ved, om den første Kirke, Trækirken, har staaet i
Ballingelunde, og Stenkirken derpaa er blevet bygget i 12. Aarh. paa dens
nuværende Plads. Klar det kunde tankes, at Bryningerne mellem det
gamle Hedenskab og den nye Tro paa den Tid, da den første Kirke skulde
bygges, har været saa store, at Kirkebyggerne har fortrukket eller været
nædt til at valge et andet Sted til deres Kirke. Hvis alle samtidig var
blevet enige om at gaa over til den nye Lære, ville de let have kunnet enes
om at nedbryde det gamle Guichov og bygge Kirken paa dette Plads. (24)